

Met tekeningen van Nikki Keijzer

Droomwensen



Laura Langens

De wet van de aantrekkingskracht voor kinderen

Buiten de lijntjes



Droomwensen

De wet van de aantrekkingskracht voor kinderen

Voor Lana, Tijn en Diede

Dat al jullie dromen uit mogen komen

Tweede druk, 2020

Copyright © Buiten de lijntjes

ISBN: 9789492553027

Tekst: Laura Langens

Illustraties: Nikki Keijzer

Auteursfoto © Linda Hemmes

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Laura Langens, Buiten de lijntjes, Geffen

www.lauralangens.nl
www.buitendelijntjes.nl



Dit is Jaan.
Jaan is zes jaar oud. Dat is superoud!
Maar niet zo oud als oma.
Die is al 90 jaar oud.
Oma woont naast Jaan.
In hun tuin staat een grote eik.
Dat is een boom.
Aan de boom hangt een schommel.



'Ik wil je iets leren,' zegt oma opeens.
Dat vindt Jaan leuk. Ze kijkt oma aan.

Oma heeft heel veel rimpels.
Dat betekent dat je heel veel weet.

'Jij bent een magneet,' zegt oma.

Dat is raar!

Jaan weet wat een magneet is.
Die zorgt ervoor dat iets blijft plakken.

'Een magneet,' zegt Jaan verbaasd,
'dat geloof ik niet!'



Oma moet lachen.

‘En toch is het waar,’ zegt ze.

Oma is gek geworden, denkt Jaan.

‘Hoe kan ik nou een magneet zijn?’ vraagt ze nieuwsgierig.

Oma glimlacht.

‘Alles om ons heen is een magneet,’ antwoordt ze, ‘de lucht, de bomen, het water, het gras, de wolken. Alles.’

Oma wijst.

‘Als jij wil dat iets naar je toekomt, dan hoef je er alleen maar aan te denken.

Het komt naar je toe, net als een magneet,’ zegt ze.

Dat lijkt wel een avontuur, denkt Jaan.

Maar toch snapt ze het nog niet helemaal.

Ze kijkt naar de bomen, het gras en de wolken.

‘Dus als ik iets wil, dan hoef ik er alleen maar aan te denken?’ vraagt Jaan, ‘zo simpel?’

An illustration showing an elderly woman with white hair, wearing a purple dress, sitting in a wooden rocking chair. She is pointing her right hand towards a young girl. The girl has curly brown hair and is wearing a white shirt with a red apron. She is kneeling on a green lawn with several white daisies. The background is a soft, light green.

‘Een konijn,’ zegt oma, ‘dat kan. Vanaf vandaag moet je elke dag aan het konijn denken. Maar niet zomaar denken, je moet nu al precies weten hoe jouw konijn eruitziet.

Hoe groot is het konijn?
Heeft het lange of korte oren?
Heeft het vlekken?
Teken het maar.’

‘Ja, dat klopt,’ zegt oma, ‘het is een wijsheid. Iets wat je kunt leren. Zullen we het proberen?’

Dat wil Jaan wel!

Ze springt van de schommel en gaat in kleermakerszit voor oma zitten.

‘Je moet drie dingen doen,’ zegt oma, ‘eerst moet je bedenken wat je zou willen. Wat is dat?’

Jaan hoeft niet lang na te denken. Ze wil een konijn.

Daar zou ze blij van worden!

‘Ik wil graag een konijn,’ zegt ze trots tegen oma.

Dit is het eerste gedeelte van het prentenboek Droomwensen.
Wil jij dit boek ook voorlezen aan jouw kind? En wil jij jouw
kind alles leren over de wet van de aantrekkingskracht?
Op www.lauralangens.nl kun je het boek bestellen.

Denk groot, droom grenzeloos.

Lieve groet,
Laura